

CLEO

Aangenaam mensen, mijn naam is eigenlijk Cleopatra, maar iedereen noemt me Cleo. Ik kom, net als Eos, uit Plakias, waar ik geboren ben. Toen ik 2 jaar was ben ik met Eos verhuisd naar Arno en Barbara in Kournas.



Ik ben nu 7 jaar en de trotse moeder van Zoë. Ik ben eigenlijk ook de mooiste ezel en word vaak als eerste begroet. Ik weet dat Eos nummer 1 is maar ik wil ook graag de eerste zijn.



Ik heb veel mensenkennis en weet direct of ik iemand kan vertrouwen. Met deze mensen loop ik graag mee tijdens een wandeling. Ik vind kleine kindjes en jonge dieren erg lief. Op het veld naast ons wonen schapen en die hebben lammetjes gekregen. Die zijn zo lief. Ik kijk altijd even of het wel goed met ze gaat als we erlangs lopen.

Ik houd ervan om vooraan te lopen en dat mag ook van Eos. Bij lange wandelingen neemt Eos vaak de eerste plaats over. Ik wil ook wel lekker in het zand rollen, maar ik doe dit alleen als ik me helemaal veilig voel. Ik lig wel met mijn buik helemaal bloot!



4 jaar geleden stonden Eos en ik een nacht samen met een kleine ezelhengst in een olijfgaard en de hengst vond mij erg lief en ik vond hem ook heel knap. We hebben gezellig geknuffeld enzo. Precies een jaar later is mijn dochter Zoë geboren. Ik had het erg druk met de opvoeding van haar, maar nu is ze al 4 jaar en heeft ze me niet meer zo erg nodig. We spelen graag met elkaar en houden van rennen en springen. Af en toe neemt Arno mijn dochter mee voor een training en dat vind ik niet leuk. Ik ben niet gewend om zonder haar te zijn. Gelukkig blijft Barbara bij me en komt Zoë ook snel weer terug.



Kom je ook een keer met me wandelen? Ik ben gek op wortelen en sinaasappels.

