

## EOS

Hallo, ik ben Eos, 13 jaar jong en de leider van de kudde ezels. Mijn naam is afgeleid van de godin van de dageraad. Ik kom, net als Cleo, uit Plakias, waar ik samen met veel andere ezels in de zomer werkte. We maakten wandelingen met toeristen op onze rug. Ik heb de meeste ervaring met mensen en ik ben eigenlijk ook altijd rustig. Mijn grootste passie is eten, ook als we onderweg zijn.



Ik ben niet de grootste ezel, maar ik ben wel erg sterk. Sommige mensen zijn een beetje bang voor me omdat ik zo groot ben. Dit is helemaal niet nodig. Ik ben juist heel erg voorzichtig en ik ben een grote knuffelezel. Ook houd ik veel van rollen in het zachte zand.



Ik werk ook graag en houd van een fijne wandeling. Ik draag regelmatig een traditioneel houten pakzadel. Hierop draag ik rugzakken, touwen, waterflessen etc. Ik ben altijd blij als ik het zadel op mijn rug heb, want dat betekent dat we gaan werken. Soms zit er wel eens een kindje op mijn rug, maar alleen als het moe is en niet te zwaar is. Het zadel weegt al bijna 20 kilo en het zit niet zo fijn op die houten plankjes.



Ik loop graag naast Arno en ook Barbara is fijn gezelschap. Tijdens de wandeling houd ik altijd in de gaten of iedereen er is. Het gebeurt wel eens dat ik stop en niet verder wil lopen. Vaak is dan mijn vriendin Popy nog ver achter. Zij kan niet zo snel lopen met haar korte pootjes.

Ook houd ik erg veel van kinderen, behalve als ze erg druk zijn of rennen en schreeuwen. Als je met me gaat wandelen houd er dan rekening mee dat ik jullie uitprobeer!

Graag tot snel. Oh ja, ik ben gek op fruit.

